



Muziek



is

Leven!



Aan Annechienes Zienqs
Hoofdstraat 14
7872 PK Valthe

Hooqhalen, 22 mei 2002

Daq Annechienes,

Met groeiende interesse heb ik het boeiende rapport gelezen over het orgel in de kerk van Odoorn, opgesteld door Aart van Beek, gedateerd 4-4-02. Laat ik per bladzijde eens reageren:

1. de claviatuur is oorspronkelijk: da's prachtig!
2. de fraaie orgelbank is bewaard gebleven, mooi!
3. fraaie koperen kandelaars, 't hoort er allemaal bij, als er kaarsen zijn, steek ik ze aan, ook een organist heeft z'n rituelen
4. een enkel registerplaatje ontbreekt: dat had ik mij al die tijd al afgevraagd, waar zal die voor dienen of voor gediend hebben en het antwoord is "nergens toe", wellicht aangebracht voor de symmetrie!
5. Van de 70 frontpijpen zijn er 46 loos, we worden dus als kijker voor de gek gehouden, bij menig orgel komt dit voor, zelfs bij het barokke orgel in de Martinikerk in Groningen!
6. De dispositiebeschrijving laat ik ook maar voor wat die is.
7. Klaviatuur: je had mij ook wel gevraagd of ik vond dat deze vervangen moest worden. Ik ben altijd de mening toegedaan om het orgel zo oorspronkelijk mogelijk te laten als dat kan: vervanging heb ik nooit nodig gevonden, tenzij het oorspronkelijke klavier er nog zou zijn, maar het is het oorspronkelijke klavier, dus als dat adequaat gerepareerd kan worden: prima-



Muziek



is

Leven!



8. Mooi dat aangegeven wordt dat een totale restauratie acuut niet aan de orde is en dat (groot) onderhoud genoeg kan zijn.
9. Over het pedaal en herplaatsing van de oude orgelbank wordt er in dit rapport niet gesproken. Het zou mijn voorkeur hebben dat het moderne pedaal wordt verwijderd en dat (het) een oorspronkelijk Van Oekelen pedaal wordt geplaatst met uiteraard de terugplaatsing van de oude fraaie orgelbank, dit zal het de zitpositie van de organist verbeteren, deze is nu niet optimaal.
10. Hulp van een gemeentelid: bij deze bied ik mij geheel op vrijwillige basis aan om de orgelmakerij te helpen om zo de kosten voor de gemeente van Odoorn te drukken en om mij zelf een (paar) leuke dag (en) te bezorgen!.
11. De orgelmakerijen die hier worden genoemd kunnen alle bogen op prima arbeid. Ik heb diverse orgels van of waaraan deze orgelmakerijen hebben gewerkt bespeeld.

Met vriendelijke groet,

Wim Boer, organist,
Volmachtenstraat 1,
9414 AL Hooghalen.