

O, antwoord Gij,
als wij tezamen bidden,
daal neder uit uw hoogte in ons midden!
In uw vergeving wonen wij.

Mededelingen.

Zegen.

.....
.....
.....
.....

LITURGIE

Voor de dienst bij de ingebruikneming van het gerestaureerde
kerkgebouw en orgel van de Hervormde gemeente te Koekange,
19 januari 1984.



Voorganger: Ds. J.C. Koolschijn.

Organist: D. J.zn Zwart (Rotterdam).

Votum en groet.

Zingen: Psalm 84 : 1 en 6.

Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot,
o Heer, der legerscharen God,
zija mij uw huis en tempelzangen!
Hoe branden mijn genegenheên
om 's Heren voorhof in te treên,
mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen;
mijn hart roept uit tot God, die leeft
en aan mijn ziel het leven geeft!

Want God, de Heer, zo goed, zo mild,
is 't allen tijd een zon en schild.
Hij zal genaad' en ere geven.
Hij zal hun 't goede niet in nood
onthouden, zelfs niet in den dood,
die in oprechtheid voor Hem leven.
Welzalig, Heer, die op U bouwt
en zich geheel aan U vertrouwt!

Geloofsbelijdenis (staande).

Zingen: Gezang 399 : 1.

Wij loven U, o God, belijden U als Heer.
Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer.
U zingen alle heem-len, serafs, machten, tronen,
onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen:
Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen,
wiens grootheid aard' en hemel heerlijk openbaren!

Gebed.

Schriftlezing: Psalm 122.

Tekst: "Bidt om de vrede van Jeruzalem."
Psalm 122 : 6a. (Staten Vertaling).

Verkondiging.

Zingen: Psalm 122 : 1a + 3b.

Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,
toen men mij zeide: "Gord u aan
om naar des Heren huis te gaan.
Kom ga met ons en doe als wij."
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
om U met vrede te ontmoeten.
Om al mijn broeders binnen u,
om 's Heren tempel wil ik u,
o stad van God met vrede groeten.

Dienst der gebeden.

Zingen: Gezang 322 : 5 en 6.

Gij spreekt ons aan,
Ge hebt de mens verkoren:
aan deze plaats doet Gij uw woorden horen,
hier zijt Gij, want hier woont uw naam.