

A. van Es.

Hervormd Predikant

Den Haag, 30 september 1966

Theresiastraat 279

Aan de ouderlingen-kerkvoogd der hervormde gemeente

B E I L E N

Waarde broeders,

Mogelijk zal het u verwonderen zo maar van mij, een van uw oud-predikanten, een brief te ontvangen. 't Is immers al weer 9½ jaar geleden dat mijn vrouw, kroost en ik Beilen verlieten en dan raken als vanzelf de banden losser. Het leven in uw gemeente is verder gegaan, mogelijk ook anders geworden, dat van mij en mijn gezin uiteraard ook.

Toch lezen we nog immer met grote aandacht "Hervormd Beilen" en blijven zo schriftelijk op de hoogte wat zich daar afspeelt. Welnu: Eén van de dingen, die me bijzonder trof was het bericht dat dan nú, eindelijk, de restauratie van het oude of zelfs de aanschaf van een nieuw instrument aangepakt zal worden. En dat is een zaak, die mij ook nu nog zeer terharte gaat en waarover ik m'n grote vreugde wil uitspreken!

Sommigen onder u zullen zich immers wel herinneren hoe reeds in 1950 deze affaire ter sprake kwam, hoe er een orgelcommissie werd opgericht, hoe reeds toen de toenmalige landelijke orgelcommissie het bestaande orgel inspecteerde ( wij hebben toen nog een nacht de huidige rijksorgeladviseur, dr. H. L. Øussoren, geherbergd ) en daarover een rapport samenstelde (dat nog in uw archief moet zijn) en hoe ondergetekende zich "verstoutte" samen met het kerkkoor een heus concert te geven in de kerk om althans de eerste centjes bij elkaar te krijgen. Ik herinner me ook nog zeer goed dat reeds toen het advies was van de landelijke commissie: "Ruim het huidige instrument op en schaft u zich een nieuw aan!". Ook herinner ik me dat ik in Groningen op speurtocht ben geweest om er

achter te komen hoe we aan het huidige orgel zijn gekomen: Het werd gebouwd door Piet van Oekelen en schijnt afkomstig te zijn geweest van de r.k.kerk van de heilige Martinus uit de stad Groningen...!

Maar goed: U bent thans de actie begonnen "Oktobermaand-Orgelmaand" en daar ben ik erg blij mee. 'k Hoop, dat de schone Beiler kerk eindelijk een goed en handzaam orgel zal mogen ontvangen en alle inspanningen daartoe met succes zullen mogen worden bekroond.

Als een bescheiden teken van ons medeleven met dit alles zal ik dezer dagen een bedrag van f 10.- overmaken op de kerkvoogdijgirorekening. 't Is niet veel - ik weet het, maar u begrijpt dat het leven eens predikantengezin in de grote stad met opgroeiende en studerende kinderen en het meedragen van de zorgen van onze huidige haagse hervormde gemeente niet altijd zulk een eenvoudige zaak is...

Waarde broeders: We hopen zeer dat deze zaak tot een goed einde zal mogen worden gebracht en wij wensen u daarbij veel geduld en kracht toe. Moge speedig een goed gebouwd instrument ( géén elektronisch ! ) de kerk sieren !

Hartelijke groeten, mede van mijn vrouw,

uw

