

Afge den 25<sup>en</sup> Dec 1900

Aan de Kerkraad der Ned. Herv.  
Gemeente alhier:

Mijne Heeren:

Hoewel ik geen Kennis van  
muziek heb, heb ik mij in de laatste  
steden tijd vaak geïnteresseerd over het  
begeerwoordige Kerkgedrag

Ik zal niet beweren dat het ryth-  
misch zingen, niet beter is dan de  
vroegere zangwijze, maar het grootste  
deel der gemeente leden kan het niet,  
zoodat sommigen verkeerdt zingen  
vele anderen zich schilhouwen, waar  
onder ook ik behoort, ik heb zelfs  
van enkele gehoord die voor den  
zorging de kerk verlaten.

Naar mijne meening draagt het  
kerkgedrag geenszins bij om de stichting  
te verhoogen, wanneer men zich moet  
inspannen om het slugges orgelpeel te



volgen. Dat die stichting bij velen  
reeds geheel verdwenen is bleef  
mij onlangs toen ik iemand  
met het tegenwoordige zingen  
den spot hoorde strijden, en dat  
vindt ik zeer te betreuen  
Opmerkelijk is het bovendien, dat  
het zingen best gaat wanneer men  
den ster noch gezongen, dus niet  
rythmisch zingt  
Gaarne zou ik dus zien, en ik  
weet zeker, dat velen met mij dien  
wensch hebben, dat nu College  
het besluit nam, het hooren  
de rythmisch gezang meer af te  
schaffen, en op de vroegere wijze  
te laten zingen

Hoogachtend Wdt. v. v. v.

A. J. M. W. M.