

Afge den 25^{en} Dec 1900

Aan de Kerkraad der Ned. Herv.
Gemeente alhier:

Mijne Heeren:

Hoewel ik geen Kennis van
muziek heb, heb ik mij in de laatste
steden tijd vaak geërgert over het
bezenwoordige Kerkgedrag

Ik zal niet beweren dat het ryth-
misch zingen, niet beter is dan de
vroegere zangwijze, maar het grootste
deel der gemeente leden kan het niet,
zoodat sommigen verheest zingen
vele anderen zich schilhouwen, waar
onder ook ik behoort, ik heb zelfs
van enkele gehoord die voor den
zang de kerk verlaten.

Naar mijne meening draagt het
Kerkgedrag geenszins bij om de zichtig-
he verhoogden, wanneer men zich moet
inspannen om het slugges orgelpeel te

volgen. Dat die stichting bij velen
reeds geheel verdwenen is bleef
mij onlangs toen ik iemand
met het tegenwoordige zingen
den spot hoorde strijden, en dat
vindt ik zeer te betreuen
Opmerkelijk is het bovendien, dat
het zingen best gaat wanneer men
aan het Oude Geraden, dus niet
rythmisch zingt
Gaarne zou ik dus zien, en ik
weet zeker, dat velen met mij dien
wensch hebben, dat nu College
het besluit nam, het hooren
de rythmisch gezang meer af te
schaffen, en op de vroegere wijze
te laten zingen

Hoogachtend Wd. v. v.

A. J. M. W. M.